

jaargang 27, nummer 4 11-10-2019

Beste ouders/verzorgers,



## Wist u dat...

- lezen heerlijk is?
- veel lezen belangrijk is?
- lees km maken echt de leesvaardigheid vergoot?
- er vandaag een boekwinkel is ingericht?
- uw kind misschien een nieuw favoriet boek kan uitkiezen?
- hiermee ook de schoolbibliotheek gesteund wordt?

## Kleuterbibliotheek...



*Met spoed zijn we op zoek naar ouders die mee willen draaien in de kleuterbibliotheek. Leest u graag de oproep van de enthousiaste biebouders:*

Wil je

helpen met de kleuterbieb? We zijn op zoek naar mensen om te helpen vrijdagochtend tussen 8:45-10:00. Je gaat naar elke kleutergroep en neemt drie kinderen mee. Ze kiezen drie boeken om mee terug te nemen naar hun klas. Het is een geweldige manier om op school te helpen. Als je interesse hebt, neem dan contact op met Marleen Heemskerk (moeder van Maximus in Bosviol).

[marleen.heemskerk@yahoo.com](mailto:marleen.heemskerk@yahoo.com)

## Vandaag boekenverkoop...



*Kom, speur, kijk, lees en koop een kinderboek!*

Vandaag aan het einde van de ochtend (1 t/m 4) en aan het einde van de dag (5 t/m 8) vindt de jaarlijkse kinderboekenverkoop plaats in school. Laat deze kans niet voorbij gaan om uw kind te stimuleren tot heerlijk en veel lezen!

De ouderraad verzorgt de verkoop in samenwerking met de Amsterdamse Boekwinkel, Buitenveldertselaan 170. Koopt u liever in het KBW afsluitende weekend een boek in de winkel, zegt u dan dat uw kind op de St. Jozefschool zit. Wij krijgen dan 10% om voor de eigen schoolbieb boeken aan te schaffen.

## In gesprek zijn met kinderen...

Wat zijn jouw hobby's, wat vind je fijn op school, waarin wil je worden uitgedaagd of waar wil je hulp bij? Zo maar een paar vragen die gesteld werden aan onze kinderen tijdens de kennismakingsgesprekken de afgelopen week. Dit schooljaar hebben we de stap genomen kinderen vanaf een jongere leeftijd (vanaf groep 5) te betrekken bij de kennismakingsgesprekken. We hebben van leerkrachten terug gehoord dat deze manier meteen een positief effect heeft op de sfeer in de groep, op het gevoel van samen verantwoordelijk zijn en gezien en gehoord worden. Heel fijn. De kinderen krijgen meer regie over hun eigen ontwikkeling en wij helpen ze daar graag bij.

Wij gebruiken daar op school diverse instrumenten voor. Een voorbeeld is bepaalde vragen te stellen die kinderen bewust laten nadenken over hun talenten. “Met welk compliment zou jij heel blij zijn? Wie is jouw held en waarom, waar zie je tegenop?” (Een greep uit de Junior coachkaarten). Dit soort vragen kunnen ook leuk zijn voor aan de keukentafel. U vraagt natuurlijk met regelmaat: Hoe was het op school? Wat heb je allemaal gedaan? Op deze vragen is het niet altijd makkelijk een antwoord te krijgen. “Gewoon, weet ik niet meer, gespeeld, hard gewerkt, gegymd...” Als je gericht vragen stelt, wordt het voor kinderen ook makkelijker om terug te grijpen naar dat moment en de vraag dan te beantwoorden. “Toen je mocht kiezen bij het kiesbord, wat heb je toen gekozen? Of: Ik zag dat je in de kring bent gestart, wat heeft de juf toen gedaan? Wat heb je geleerd bij rekenen? Wat is het thema van Blink deze periode en wat is jouw onderzoeksvraag? Het kan helpen om naar een bewuster moment te gaan en te vragen wat kinderen hebben geleerd of geoefend. Een andere insteek om thuis te doen zijn de boekjes van Slaapkluts om de dag op een andere manier door te nemen en af te sluiten. Met behulp van plaatjes, leuke rijmpjes en oefeningen help je kinderen verwoorden hoe de dag is geweest en kunnen ze de dag rustig kunnen afsluiten.

### Maak plaats...

De kleuterleerkrachten komen aan het einde van de dag met de kleutergroepen in een rij naar buiten om zich tegen de pui van de school op te stellen. Zo kunnen kleuters hun papa en mama / oma en opa/ oppas makkelijk spotten. Ook voor u is dit makkelijk. Het naar buiten lopen in de rij is vooral bij de rechter in-/uitgang van school niet makkelijk, want de kleuterrij kan er slecht door. Dus graag *Maak plaats...Maak plaats...Maak plaats..*

### Op naar Canterbury...

U denkt wellicht dat alleen kinderen op schoolreisje gaan! Neen hoor... ook leerkrachten gaan op schoolreisje maar dan heet het natuurlijk studiereisje. Met 26 leerkrachten gaan we in de herfstvakantie naar Canterbury in het Engelse graafschap Kent. Dit hebben we wel verdiend, dachten we zo 😊 Wat gaan we daar exact doen, waarom en wie betaalt dat?

We gaan naar de Pilgrims Course at the Girne American University, St George's Place in Canterbury. De Pilgrims hebben als missiestatement:

*Why we do what we do:*

*We love inspiring and moving people*

*so that they can inspire and move others*

En wij willen geïnspireerd raken om onze Engelse lessen aan de kinderen goed en nog beter te geven. We zitten dus vanaf maandag 9.00uur t/m vrijdag 16.00uur in de schoolbanken om les te krijgen:



- in de Engelse didactiek...Hoe geven de Engelse docenten Engelse les, welke werkvormen en activiteiten zijn optimaal?
- in de Engelse leerlijn...wat moeten de Engelse kinderen leren? Welke woorden leren wij aan om de woordenschat te vergroten; welke standaardzinnen (chunks) zijn altijd handig, wat moeten onze oudste kinderen weten van de Engelse grammatica?
- in het vergroten van onze eigen taalvaardigheid
- in de Engelse cultuur... wat is er Brits aan de Britten?
- in de Engelse culinaire keuken...how many beans are there in the beans in tomato sauce every morning, how do the bacon and eggs taste?
- in het Engelse nachtleven...we bezoeken natuurlijk de fameuze English pubs.

Natuurlijk worden er uitstapjes georganiseerd en gaan we vooral veel Engels spreken. Met elkaar, met de andere studenten, in de hotels en in de gastgezinnen.

De Pilgrims is een groot instituut dat Engelse taallessen verzorgt speciaal aan buitenlandse leerkrachten. Er zullen in de herfstvakantie in iedere geval meer Nederlandse scholen aanwezig zijn. We zitten dus ook nog eens in de klas met andere leerkrachten. Wellicht zijn ook nog andere Europese schoolteams vertegenwoordigd. Zo vindt er een internationale uitwisseling plaats.

En dat is nu precies de doelstelling van de Europese subsidie die we hebben aangevraagd. Juf Charlotte heeft veel werk verzet om de ERASMUS+ beurs aan te vragen. We hebben €85.000 ontvangen. Wij zetten die in om het Engels verder vorm te geven. (berichtje dinsdag in de Volkskrant: honderden miljarden Europese subsidies niet uitgegeven, mmm toch te laag ingezet).

Op onze school hebben we inmiddels drie leerkrachten met een HBO+ Akte Engels. Dat zijn juf Kimke, juf Charlotte en juf Tessa. Daarnaast studeert juf Monique momenteel nog af. Juf Tessa geeft overigens iedere dinsdag Engels in de verschillende groepen. Ook in het ontwikkelteam Engels participeren leerkrachten die meer dan gemiddelde kennis en vaardigheden (eigen vaardigheid: C2 = internationaal hoogste niveau) hebben in het lesgeven in het Engels. Een goede zaak dus! Voor de teamleden die nu niet meegaan naar Canterbury bestaat de mogelijkheid dit later nog te doen. En zij kunnen ook hun vaardigheid vergroten door gewoon hier cursussen en opleidingen te volgen.

We are looking forward to our journey!

Neemt u ook een [kijkje](#)? We zullen het waarschijnlijk niet kunnen laten u af en toe een English message te sturen via Parro.

**P.s. maandag 28 oktober zijn de kinderen vrij!**

### Opgeroepen tot staken...



De verschillende onderwijsbonden hebben hun leden opgeroepen tot staking. Woensdag 6 november kan er dus eventueel gestaakt worden. Hou u graag deze dag even scherp in de gaten.

Waarom wordt er misschien *weer* gestaakt? In Onderwijs Nederland zijn grote zorgen over de

kwaliteit van onderwijs. U weet inmiddels allang waarom die grote zorgen er zijn. En wij weten allang welke maatregelen nu toch echt eens genomen moeten worden om het lerarentekort en schoolleiderstekort (zelfs een hoger percentage) weg te nemen, werkdruk te verminderen en dit boeiende en belangrijke beroep aantrekkelijker te maken. Het strijdpunt van de bonden en Onderwijs Nederland gaat hier dus over! Wordt vervolgd en hou die datum dus even scherp.

### Fietsbelofte...

Fietsen naar school is een feestje! Daarom roept *de fietsersbond en het fietsende schoolkind* ouders op om zoveel mogelijk met hun kinderen op de fiets of lopend naar school te gaan. Hoe eerder een kind begint met fietsen, hoe groter de kans is dat hij of zij dat blijft doen tot op late leeftijd. De rit van huis naar de basisschool is ideaal om goed te oefenen met het fietsen en de omgang met het verkeer. Dit traject kan een positieve motivatie bieden om alle korte afstanden lekker met de fiets af te leggen. De kinderen zijn onze ambassadeurs omdat zij fietsen fantastisch vinden! Meer informatie vindt u op [www.fietsennaarschool.nl](http://www.fietsennaarschool.nl)

### Uitnodiging thematafels: Samenwerkingsverband PO Amsterdam-Diemen...

Het samenwerkingsverband Amsterdam Diemen organiseert 'thematafels' om mee te denken over het nieuwe ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. U wordt van harte uitgenodigd te participeren. De bijeenkomst vindt plaats op maandag 28 oktober van 19.30 tot 21.00 uur in buurthuis de Meevaart, Balistraat 48a in Amsterdam Oost. Het zou heel fijn zijn als er betrokken ouders met ons mee willen denken over het nieuwe Ondersteuningsplan. Kijkt u voor meer informatie in de [uitnodiging](#).

Met vriendelijke groet,

Annerose Groot

Interim beleidsmedewerker Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Amsterdam Diemen

### Belangrijke data...



- vr 11 okt boekenverkoop...
  - 12.00 gr 1 t/m 4...
  - 14.45 gr 5 t/m 8...
- woe 16 okt schoolreisje gr 6 en 7...
- do 17 okt schoolreisje 1 t/m 5
- ma 21 okt t/m vr 25 okt herfstvakantie...
- **ma 28 okt vrije dag...**
- ma 4 nov gr 8 school tot 12.30uur
- ma 4 nov gesprekken groepen 8...
- di 4 nov gr 8 school tot 12.30uur...
- di 5 nov gesprekken groepen 8...

Met vriendelijke groet,

Jeanette Voogt en Reina Atteveld, (directie)