

Beste ouders/verzorgers,



Wist u dat...

- de voorbereidingen voor het leukste kinderfeest gestart zijn?
- wij Sint en Pieten straks weer van harte welkom heten?
- de commissie (ouderraad en teamleden) al welkomstplannen smeden?
- hulptroepen onder ouders geronseld worden / zijn?
- onze Sint een rode Tabbert en een mijter draagt?
- onze Pieten gekleurde baretten en pietenpakken dragen?
- hun uiterlijk mee ontwikkelt met onze moderne maatschappij?
- wij nauwgezet Sinterklaasjournaal en intocht Amsterdam volgen?
- wij al een leuke diversiteit aan Pieten gespot hebben in den lande?

HH...



Deze HH staat niet voor HAHA. Maar wel voor Hardnekkige Hoofdluis! Wordt u daar ook zo moedeloos van? Het is best een probleem in sommige klassen aan het worden. Van hoofdluis is bekend dat er een uitbraak kan zijn

met name na de grote vakantie. Na die heerlijke vakantie krijgen veel kinderen dit als extraatje van de vakantieplaats mee. Nee, geen leuk extraatje!

Gelukkig hebben we het op school goed geregeld. Al die trouwe ouders, die zich iedere week weer beschikbaar stellen om dit voor de groep uit te bannen. Maar ook zij worden er moedeloos van. Omdat het uitbannen maar moeilijk lukt.

Vandaar deze oproep! Heeft uw kind nog last van luizen of er weer last van? Ga dan a.u.b. iedere dag met het haar van uw kind aan de gang. Iedere dag kammen, kammen en kammen en/of iedere neet gewoon verwijderen.

Graag deel ik een eigen ervaring met u. Toen die ene luis (☺) het haar van mijn jongste zoon had ontdekt om heerlijk te vertoeven, is moeder gestart

met iedere dag een hele week lang: kind voor de tv met iets lekkers, lamp op het haar, leesbril op de neus, luizenkam in de hand, streep voor streep haren scheiden, van links naar rechts en van boven naar beneden om iedere neet er eigenhandig uit te halen. Het nam wat tijd in beslag, maar het effect was er wel! En... direct een momentje quality time met zoonlief en zijn favoriete programma.

Reina

Dus nogmaals de oproep: help mee en ban uit!

Sint Maarten...



Sint Maarten vieren is een ook mooie lampion knutselen. Op de foto ziet u de meeste 'geduldige' knutsel, want deze lampion is gemaakt van vloepapier en papier maché). Een stevig product als het niet regent! Heeft u ook zo'n bijzonder fijne Sint Maarten beleefd?

Als het licht uitvalt...



In groep 3b was het licht op woensdag 11 november uitgevallen. Het bleek dat de sensor (boven de plafondplaten) stuk was. Omdat de monteur exact bij aanvang van de lessen de herstelwerkzaamheden wilde uitvoeren, is groep 3b snel een ander lokaal ingedoken om les te krijgen. Welk lokaal was vrij? Jaja... het lokaal van groep 8a in het torentje. En dat leverde een aandoenlijk plaatje en even aandoenlijke gesprekjes en beleving op. Klik u maar [hier](#).

Kijkjes in de keuken van school...

Bosviool: [groep 8 leest ons voor](#)

Zonnebloem: [Bezoek aan de kruiskerk](#)

Tulp: [de kleine vertelkring](#)

Klaproos: [Joris Kwistutnie](#)

Margriet: [Jarige Juf](#)

Groep 3a: [Rekenen nabouwen](#)

Groep 3b: [Klikklakboekjes](#)

Groep 4a: [Techniek dag](#)

Groep 4b: [Foto's les meester Wim](#)

Groep 5a: [Toets aardrijkskunde](#)

Groep 5b: [Breinkwekers](#)

Groep 6a: [Huiswerk maand november](#)

Groep 6b: [Welkom in groep 6b](#)

Groep 7a: [Handige websites](#)

Groep 7b: [Welkom in groep 7b](#)

Groep 8a: [Raar maar waar](#)

Groep 8b: [Rekenen](#)

Ouderbijeenkomst wereldgodsdienst Islam...

Ongeveer 15 ouders waren aanwezig op donderdagochtend 5 november bij de introductie over de wereldgodsdienst Islam. Heel prettig was dat Mohammed Akarriou, de vader van Mouna, ook aanwezig was. Als moslim was hij prima in staat om aanvullende antwoorden te geven op de vragen die gesteld werden. Het was interessant om te ontdekken dat er meerdere overeenkomsten zijn met Jodendom en Christendom. Dit komt vooral in uiting bij de verschillende profeten die in alle drie Heilige Boeken worden vermeld, zoals Noach, Mozes, David. In de klassen heb ik het verhaal van Djawoed verteld en halverwege het verhaal veranderde ik de naam in David met de reus Goliath. Heel veel kinderen herkende het verhaal en kwamen zo ook tot de ontdekking dat er overeenkomsten zijn tussen de drie wereldgodsdiensten.

Het werd voor de ouders duidelijk, dat naast de voorwerpen uit de leskist, de kinderen in de klas ook lessen deden die varieerden van creatieve werkvormen tot aan digitale filmpjes over Suikerfeest tot aan de kennis over de vijf Zuilen. We sloten de bijeenkomst af met het verhaal (uit Marokko) van een wel heel gulzige man die door een wijze er op gewezen werd dat wanneer je het onmogelijke vraagt, er ook een onmogelijk antwoord volgt.

Hierna trakteerde papa Mohammed op dadels, deze zeer gezonde vrucht, wordt in de islam gegeten tijdens de Ramadan, de eerste vrucht bij zonsondergang bij de "iftar" maaltijd.

Met vriendelijke groet,

Wim Wever,

Onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing.

w.wever@arkade.nl

Mooie uitspraken van de kleuters...



Mama Laila heeft samen met de leerkracht in de kleutergroepen het kringgesprek over de Islam gevoerd. Kleuters ontvangen de informatie en denken graag mee. Dat levert altijd bijzonder uitspraken op. U leest er hier een paar

- kun je God ook om meer snoep vragen?
- toen er gevraagd werd wie er wel eens naar de kerk ging, staken bijna alle kleuters hun vingers op. De meeste kinderen gingen op alle dagen van de week behalve op zondag
- maar God bestaat toch niet echt, ik geloof niet in God
- toen er werd gevraagd wie deze (Arabische/islamitische) muziek wel eens eerder had gehoord, was het antwoord: ja in de kerk
- waarom mag niemand je haren zien?
- waarom moet je bidden...?

Wij danken Mohammed en Laila van harte voor hun bijdrage en zijn blij dat zij hun levenswijze en ervaringen met ons wilden delen.

Moskeebezoek uitgesteld...



U bent het van ons gewend. Altijd gaat alles goed. Perfect organisatie! Gladde uitvoeringen! Nooit miscommunicatie! ☺. Ach

we wisten het eigenlijk wel, maar toch gebeurde het! Met de groepskaarten van het OV Amsterdam ben je als groep niet welkom in de Connexion. En zij verkopen alleen maar halve groepskaarten (15 personen). De groepen waren van plan om met de

Connexion naar de Rozengracht te reizen. Ach en wee... groep 8a heeft de buschauffeur gesmeekt hen mee te nemen, maar terug moesten zij stiefelen naar het Leidseplein om daar tram 5 te pakken.

Voor het bezoek van de andere groepen wordt een nieuwe afspraak gemaakt.

En de winnaars zijn...



De kinderen van de groepen 1 t/m 5 waren uitgenodigd om mee te doen met een kleurwedstrijd met als onderwerp: 'Dromen over Sinterklaas'. Veel kinderen hebben hun prachtige, mooie, ontroerende, grappige kleurplaat ingeleverd. En de winnaars zijn: Fleurine uit groep 1, Ha Eun uit groep 2, Joshua uit groep 3, Camella uit groep 4 en Koen uit groep 5. Wat hebben zij gewonnen? Zij mogen meevaren in de botenparade bij de intocht van Sinterklaas in Amsterdam. Zij mogen ieder ook nog 2 andere kinderen uitnodigen en natuurlijk mogen de eigen papa en mama ook mee. Proficiat en veel plezier!



Kennismaken met tafeltennis...

Na dat we in het begin van het schooljaar al enkele kennismakingslessen dansen hebben gehad, kwam vorige week vrijdag een echte tafeltennistrainer naar de St. Jozefschool om de kinderen van de bovenbouw eenmalig een opfriscursus te geven. Meester Bas kwam niet zomaar, er is namelijk aan het einde van de maand een toernooi voor deze regio bij AMVJ. Vorig jaar hadden we een team uit groep 6 die hieraan meedeed, dit jaar hoop ik op meerdere teams uit de groepen 6 t/m 8. Als er goed wordt gepresteerd op dit toernooi, dan maken de kinderen kans om mee te doen tijdens de stedelijke

finale begin 2016! Ik heb gezien én ervaren dat we heel wat talentjes in huis hebben. Het toernooi is op woensdag 25 november, extra flyers hangen op het bord bij de gymzaal. Een team heeft minimaal één begeleider nodig, en mag bestaan uit kinderen van groep 6 t/m 8. Wie durft onze school te vertegenwoordigen?!



Inzet: Juf Liesbeth tijdens de les in een spannend duel met één van haar 'kleuters'.

Met sportieve groet,

Meester Niels

PS: Wist u dat al die tafeltennistafels deze week ook prima dienst deden als verstopplek bij 'tien tellen in de rimboe'?

Informatie over Circus Elleboog...



Op [deze site](#) kunt u meer lezen hoe het nu gaat met Circus

Elleboog. In 2015 draaien zij nog.

Belangrijke data...



- ma 16 nov t/m vr 20 nov gr 8 tot 12.30 school...
- ma 16 nov t/m vr 20 nov oudergesprekken groepen 8 (intekenen op de site achter de inlog)...
- woe 2 dec [Sinterklaasfeest](#)...
- vr 4 dec Sint-kamer opruimen...
- ma 17 dec (19:00u) ouders versieren Kerst...
- woe 9 dec de Kerst [tableaus](#) starten...
- woe 9 dec het musiceren start...
- do 17 dec tot 12:00u school i.v.m. kerstdiner...
- do 17 dec (17:30u-18:30u) Kerstdiner...
- do 17 dec [ouders en glühwein](#)...
- vr 18 dec opruimen Kerst...
- vr 18 dec school tot 12:00u...
- vr 18 t/m 3 jan Kerstvakantie...
- ma 4 jan school start stipt op tijd...

Met vriendelijke groet,

Eva de Beijer-Kock, Françoise Blaauw, Ivica Timman-Grobben (teamleiders) en Reina Atteveld (directeur)