

jaargang 24, nummer 7 25-11-2016

Beste ouders/verzorgers,



Wist u dat...

- Sint en de Pieten zeer welkom zijn?
- de pieten in de war zijn over verkeersborden?
- zij bij een rood stoplicht naar sinterklaas willen?
- zij bij oranje een mandarijntje gaan eten?
- zij bij groen op het gras gaan spelen?
- wij denken dat het verkeersborden moeten zijn?
- dan rood, oranje en groen iets anders betekenen?
- het Sintfeest op vrijdag 2 december is?
- deze ochtend de eindtijd 12.30uur is?
- wij u natuurlijk een heerlijke pakjesavond wensen?
- de school dinsdag 6 december een uur later begint i.v.m. pakjesavond?
- de lessen dan om 9.30 aanvangen?

Lees de Nieuwsbrief en mis niets...

nieuwsbrief

In onze schoolcommunicatie is de Nieuwsbrief ons

belangrijkste communicatiemiddel. Algemene, maar wel zinvolle informatie leest u tweewekelijks in dit bulletin. Ook de agenda en bijzondere tijden zijn hier altijd up-to-date te vinden. Regelmatig gaat door school het geluid: ouders lezen de Nieuwsbrief niet. Wij hopen maar dat dit niet het geval is, want naast de praktische informatie treft u ook relevant nieuws, noodzakelijke oproepen, leuke verhalen, complimenten, wist-u-datjes en linkjes naar wederom interessante info. Wij hopen dat u iedere twee weken de moeite neemt en u al lezend blijft verwonderen over ons schoolleven. De oplettende vaste lezer heeft beslist gemerkt dat de schrijvers zich een weekje vergist hebben en deze Nieuwsbrief een week later op uw deurmat valt!

Waarvoor nog een klein excuus van onze kant!

Baby geboren...



Juf Steffie en haar partner Harry hebben een baby gekregen. Het is een zoon en hij heet Kai. Welkom Kai in deze wereld en proficiat met deze leuke ouders.

Krakeling voor de groepen 3 en 4...

Op dinsdag 8 november gingen we met de groepen 3 en 4 naar De Krakeling om de voorstelling: 'Een onbekend land' te bezoeken. Voorafgaand aan de voorstelling kwam juf Janny



weer gezellig langs om de kinderen voor te bereiden. De voorstelling ging over een vrouw die met haar koffer ineens in een onbekend land terecht kwam waar ze ook nog eens een taal spraken die de vrouw niet sprak. Hoe ga je daar dan mee om? Hoe begroet je elkaar? Hoe vraag je de weg? Gedurende de voorstelling kwamen we er achter dat de vrouw een schipbreukeling was en haar man en kind was kwijtgeraakt, een erg actueel thema dus! Na een lange zoektocht die met horten en stoten ging, waren daar ineens de man en het kind van de vrouw en waren ze weer herenigd. De kinderen hebben geboeid gekeken en geluisterd.

Juf Annemieke, groep 4

Sinterklaas en Pieten zijn welkom...



Onze fantastische groep Sintouders hebben wederom een mooie ontvangstkamer gemaakt voor het feest van sinterklaas. De Sint en de Pieten ontvangen de groepen in deze kamer en samen hebben ze er veel plezier op vrijdag 2 december.

[Prachtig hè?](#)

Naar Nifterlake met Sint Maarten...



Op woensdag 9 november gingen we met groep 3b naar de meervoudig gehandicapte kinderen van Nifterlake. Dit bezoek doen we elk jaar met een klas van groep 3, in het kader van de lessen burgerschap. Vooraf hadden we ons bezoek goed voorbereid: heel veel Sint Maarten liedjes gezongen, ook samen met juf Charlotte met haar gitaar, en uitgebreid gesproken naar aanleiding van een filmpje dat Nifterlake zelf heeft uitgebracht. Op woensdag gingen we op stap met onze Zoem-lampionnen, en we hadden voor de boom in Nifterlake nog wat extra lampionnen meegebracht. Het is altijd spannend, voor beide partijen. Maar onder de bezielende leiding van juf Charlotte werd er uit volle borst gezongen. Daarna mochten er twee manden met lekkers uitgedeeld worden aan de kinderen van Nifterlake, en dat brak het ijs. Vervolgens mochten de Jozefkinderen mee om de rolstoelen terug te brengen in alle klassen. Wat een ervaring is dat! 'Juf, zij hebben een schommel in de klas!' 'Juf er was een hele grote ballenbak in die klas'. Na nog een tweede shift zingen, uitdelen en terugbrengen was er ook voor de Jozefkinderen wat lekkers. Wat een bijzondere ochtend was het weer!
Juf Maaike, groep 3b

Groepen naar de kerk i.v.m. wereldreligie...



Deze week een bezoek aan de kerk. Onze Augustinus kerk. Leuk om de kerk nu eens van binnen te zien, want de kerktoren zien we elke dag.. We gingen op bezoek omdat we dit schooljaar de

wereldgodsdienst Christendom behandelen. We zagen de jakobsschelpen van kindjes die net gedoopt waren en we mochten kaarsjes aansteken voor iemand waar je van houdt. Ook mochten we nog in het kamertje waar de speciale kleding van de pastoor hangt. De pastoor draagt niet altijd dezelfde kazuifel. Hij er een heleboel in allerlei kleuren passend bij de kerkdienst van dat moment. De kinderen vonden vooral de glas in lood ramen heel mooi en dat de kerk zo hoog is! Kijk u [hier](#) maar even naar de [foto's](#).

Lesjes Christendom...

In de afgelopen periode is het christendom als een belangrijke wereldreligie nadrukkelijk naar voren gekomen. Dit is gedaan aan de hand van voorwerpen uit deze godsdienst. Alle klassen mochten [vragen stellen](#) over de doopjurk, het wierookvat, kaarsen en natuurlijk de wijwaterkwast. Ook mochten de kinderen vertellen over hun eigen ervaringen, wat vooral gedaan werd met degene die de Eerste Heilige Communie gaan doen, of al gedaan hebben. Zo werden het telkens weer verrassende bijeenkomsten die meestal werden afgesloten met het verhaal van de Heilige Christoffel. De patroonheilige van de reizigers. O, ja waarom die St? Wat betekent dat eigenlijk heilig? Een mooi verband naar St. Maarten en St. Nicolaas: bijzondere personen. Evenals de Sint Jozef, want heilig betekent: bijzonder. De kinderen zijn zelf al bijzonder en dat op een bijzondere school met prachtige juffen en meesters! Zo werden het heel interessante lessen waarin de waarde van verbinding nadrukkelijk naar voren kwam. De bijeenkomst voor de ouders werd goed bezocht, deze werd afgesloten met het volgende gedicht:

*Dag Maria
Dag mevrouw in het blauw
met je mooie lange klee
en je kleine kindje Jezus
ik weet heus wel hoe je heet!
Vroeger woonde jij bij oma
maar die is toen doodgegaan
daarom mag je voortaan altijd
hier in onze woonkamer staan
Elke morgen praatte oma
eerst een hele poos met jou
en dan zei ze aan het einde:
dít is toch een sterke vrouw!
Alles kun je haar vertellen
altijd komt het weer terecht
ja maar, oma vroeg ik toen
hoort Maria jou dan echt?*

*Wat ze zei ben ik vergeten
maar ik ga het ook eens doen:
dag Maria, ik mis oma
geef je haar van mijn een zoen?*

Bron: Het begon met licht, Bijbelverhalen voor groot en klein, Gerrie Huiberts, uitgeverij Adveniat
Met vriendelijke groet,
Wim Wever,
Onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing
w.wever@arkade.nl

Wandelpieten op school...

Donderdag 24 november was er een verrassing in school. De kinderen hadden toevallig hun schoen de dag er voor gezet en ja hoor: dan weet je het wel... Dan komen de Pieten [langs](#). Die leuke lieve Meisjespiet en die grappige Veegpiet, die niet meer zoveel van Sinterklaas door de schoorsteen hoeft. Waren de kinderen blij, verrast, opgewonden, geschrokken of juist in hun nopjes? Wij denken van wel!!



Kinderen van St. Jozefschool werken mee aan "Meer muziek in de klas" ...



Enthousiaste kinderen die mee wilden doen aan een muziekprojectje hebben woensdag een leuke dag beleefd op de 2^e verdieping in het lokaal van groep 8. Het begon met een aanvraag van een productiebureau om een lokaal te lenen. Bij het eerste bezoek waren ze verrast door ons uitgebreide instrumentarium. Graag wilden ze gebruik maken van ons aanbod om een aantal muzikale bovenbouwleerlingen mee te laten doen aan een filmpje "classroom instruments", populair op

Youtube. Er volgde een repetitie en een echte casting. 12 kinderen werden uitgekozen om kerstliedjes te zingen met Pepijn Gunneweg, Tania Kross, Jan Kooijman en Giovanca. Wat bijzonder om deze bekende mensen op onze school te ontvangen! Er werd een complete filmset ingericht en de hele dag werd er met Pabo studenten, producent, stylisten, artiesten en de kinderen heel hard gerepeteerd, met spetterende filmpjes als resultaat. De hele groep van 25 kinderen mag naar Carré waar de opnames plaatsvinden van het 'Kerstgala 2016' met thema "Meer muziek in de klas" waar Koningin Maxima, als voorzitter van dit comité, ook aanwezig zal zijn. Te zien zal zijn hoe leuk het is om met kinderen muziek te maken in de klas. Op 18 december zal het Kerst Muziek gala 2016 worden uitgezonden op tv, bij de KRO/NCRV.

Wij zijn op school ook heel serieus bezig met meer muziek in de klas; heel wat leerkrachten hebben inmiddels de derde ukelele les gevolgd en spelen al een aardig liedje op de kleine gitaartjes. Misschien krijgt u daar met Kerst op school ook wel wat van te zien.

Juf Charlotte, groep 8

IK VAL OP...



Het Repair Café Villa Randwijck repareert op zaterdag 26 november weer van alles, maar óók de verlichtingen van fietsen. Deze maand nodigt het Repair Café kinderen uit om langs te komen met hun fiets om de verlichting te laten controleren en te repareren. Zonder verlichting kan een auto je niet goed zien en is dus gevaarlijk! Daarnaast kost een boete voor het fietsen zonder verlichting €55,- plus €9,- administratiekosten. Ik VAL OP is ook een actie van de ANWB, Veilig Verkeer Nederland en de gemeente Amstelveen want zij vinden net als Villa Randwijck, de veiligheid van de kinderen belangrijk. Het Repair Café vind je in Villa Randwijck, Bourgondischelaan 3 (t.o. AH) en is open van 14:00 en 17:00 uur. En natuurlijk kan je ook met andere kapotte spullen komen.

Mirakelse BSO in de Jozef School...



Bij Kinderopvang Mirakel staat creatief denken en ontdekken in een veilige omgeving centraal. De constante aandacht voor onze kwaliteit, medewerkers en sfeer op de

vestigingen heeft er voor gezorgd dat wij bij de top 5 van de beste kinderopvangorganisaties van Amsterdam horen en daar zijn wij trots op!

Vanaf 17 oktober kinderdagverblijf en BSO in één



op Mirakel Backershagen!

Dit kinderdagverblijf bestaat uit een verticale groep voor kinderen in verschillende leeftijden. Alle kinderen krijgen de activiteiten aangeboden op hun eigen niveau. Daarnaast zijn er verschillende ontwikkel-/speelhoeken, een relaxplek en een ruime tuin.

Wat maakt Kinderopvang Mirakel bijzonder?

- Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang
- Peuterplus programma
- Hele jaar workshops
- Peutergym
- Haal- en brengservice (sport)clubs
- Muziekles
- Mirakel Next voor 8+
- Kinderkapper

Kijk voor meer informatie en onze locaties eens op onze website www.kinderopvangmirakel.nl.
Wilt u eens komen kijken of een speelafpraak voor uw kind, bel dan met 020 – 661 3035.

Belangrijke data...



- vr 2 dec sinterklaasfeest tot 12.30u...
- di 6 dec aanvang school **9.30u...**
- do 22 dec school tot 12.00u...
- do 22 dec diner brengen 17.20...
- do 22 dec kerstdiner om 17.30...
- do 22 dec gluhwein voor ouders om 17.30...
- vr 23 dec school tot 12.00u...
- ma 9 jan start nieuwe jaar...
- ma 16 jan studiedag team; kinderen zijn vrij...

Met vriendelijke groet,

Françoise Blaauw, (teamleider) en Reina Atteveld (directeur)