



Meeleefgezin worden?



Bied veilige plek aan een jong kind

**Wil jij Meeleefgezin worden in Amsterdam
voor een kind van 0 tot 5 jaar van
ouders met psychische problemen?
Je bent kind en ouders tot steun.**

Meld je aan via info@meeleefgezin.nl



Wat doet een meeleefgezin?

Een Meeleefgezin of meeleefouder vangt 1 dag per week en 1 weekend per maand een jong kind op van ouders met psychische problemen. Met dit vrijwilligerswerk bied je een vorm van gezinsondersteuning. Je maakt het mogelijk dat de ouder even tijd krijgt voor zichzelf en daarna met meer plezier voor zijn kind zorgt. Jouw hulp draagt bij aan de ouder-kindrelatie en het kind kan bij de ouders blijven wonen.

Wat wordt verwacht van meeleefouders?

Meeleefouders zetten zich in vanuit maatschappelijke betrokkenheid. Je biedt een veilige plek aan een jong kind. Het is belangrijk dat je oog hebt voor de eigen gevoelens, gedachten en behoeftes van het kind en dat je respectvol omgaat met zijn ouders.

Je vangt het kind regelmatig op en hebt er plezier in om samen met hem gewone dagelijkse dingen te doen, zoals samen spelen met speelgoed, naar een speeltuintje in de buurt gaan, boodschappen doen.

Meeleefgezinnen worden gescreend en getraind door professionals met GGZ-deskundigheid.

We zoeken nu naar nieuwe, enthousiaste meeleefgezinnen binnen Amsterdam, want de vraag is groot!

Ben jij (of ken jij!) iemand die open staat voor deze bijzondere opvang van een jong kind? Neem dan contact op met Nienke Tamminga via n.tamminga@kabouterhuis.nl of tel. 06-45940637

Meer informatie is te vinden op www.meeleefgezin.nl